



## DE SAMENWERKING

### ZUSTER WILLY GEEFT MOEDER- EN KINDZORG IN KAMEROEN

# "KINDEREN HOEVEN NIET DOOD TE GAAN AAN **DE MAZELEN**"

**Willy van Mer:** "In ontwikkelingslanden als Kameroen begint alles met goede zorg voor moeder en kind. Als je zwangere vrouwen bijvoorbeeld niet test op hiv of kinderen niet inent, blijft de ellende doorgaan. Het is ook een van mijn drijfveren om in Afrika te blijven: ik wil levensbedreigende, besmettelijke ziektes de wereld uit helpen. Kinderen hoeven niet dood te gaan aan de mazelen. Of aan tetanus."

**Riet Corten - van der Burght:** "Zuster Willy is al gepensioneerd. Maar ze gaat door met haar werk. En wij ook. Elk jaar als de Kerkdrielse kermis er is, houdt onze stichting een grote geldinzamelactie. Dit jaar al voor de 23ste keer. Meestal halen we er zo'n 20.000 euro mee op."

**Willy:** "Er is dringend geld nodig voor de aanschaf van medische apparatuur voor een rurale kraamkliniek, waaronder een brancard en echo-apparatuur. Dat is ontzettend belangrijk om de zorg voor zwangere vrouwen te verbeteren. Het benodigde geld hebben we nu aangevraagd bij de stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen en bij Wilde Ganzen."

**Riet:** "Van de drie missionarissen die wij steunen, is Willy de enige in Kameroen. De levensomstandigheden daar zijn het meest schrijnend van allemaal. Ook de klinieken zijn primitief. Als je dat ziet denk je: hoe krijgt ze het voor elkaar?!"

**Willy:** "Ik ben mijn leven lang al aan het werk als verpleegkundige en missionaris, in Ghana, Togo, Ivoorkust en Benin. Maar in Kameroen kreeg ik mijn cultuurschok. Vooral de pygmeeën, baka's genoemd, zijn ontstellend arm. Als ze ziek zijn, gaan ze naar een traditionele geneesheer. Vrouwen bevallen thuis. Dat is gevaarlijk, regelmatig sterft een kindje in het kraambed."

**Riet:** "Zie je wel verbetering?"

**Willy:** "Ja, sommige dingen veranderen, hoewel moeizaam. Vaccinaties en ook hiv/aidstesten raken bijvoorbeeld langzaam maar zeker ingeburgerd. Omdat de arme mensen op het platteland geen tijd of energie hebben om ervoor naar de kliniek te komen, gaan wij steeds vaker naar hen toe. Met een autootje, of achterop de brommer. Inmiddels zien ze dat vaccinaties echt werken. Polio bijvoorbeeld, komt bijna niet meer voor." ■

In gesprek met zuster Willy van Mer, voor even terug uit Kameroen, en Riet Corten - van der Burght, 'manusje van alles' van de stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen. Voor het eerst ondersteunt Wilde Ganzen een moeder - en kindzorgproject van deze stichting.

De stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen richt zich op missionarissen uit Oud Maasdriel (Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel) die zich, geïnspireerd door hun geloof, belangeloos inzetten in een ontwikkelingsland.

►► DONEREN KAN MET DE ANTWOORDKAART OF GA NAAR [WWW.WILDEGANZEN.NL](http://WWW.WILDEGANZEN.NL) ◀◀